

Verdronken water

Februari, ik was twaalf
de wereld leek nog heel gewoon.
De duinen en de zee mijn vrienden
want zo iets ging vanzelf.

Toen kwam het water in de nacht.
Zo oorverdovend was de wind
en het verdriet van iedereen.
Ik werd opeens wat minder kind.

Mijn oom, de dominee, bad lang
voor hen die zijn in nood op zee
en iedereen bad met hem mee
en iedereen was bang.

Wat duurt vergeten lang
voor wie niet kan vergeten.

Na zoveel tijd kijk ik terug
vijftig jaren in mijn rug.

Johanna Kruit

Vandaag herdenken we de watersnoodramp van 1953
Als kind heb ik die ramp van heel dichtbij meegemaakt en daarom staat mijn gedicht
van de maand in het teken van deze ramp.
Het gedicht schreef ik vijf jaar geleden in opdracht.

Twee weken geleden verscheen de nieuwe dichtbundel " Winterdagboek "
Deze bundel is te verkrijgen in de betere boekhandel of via de uitgeverij :
frans.mink@doorgeverijzinderend.nl
De bundel kost 10 Euro, verzendkosten worden niet gerekend.

Eveneens verschijnt binnenkort het kinderboek " Jesse zoekt geheimen " (leeftijd
vanaf 6 jaar) bij Uitgeverij Maretak in Assen.
Ook dit boek is te koop of te bestellen via de boekhandel of de Uitgeverij.
Voor alle verdere informatie kunt u kijken op de site : www.johannakruit.nl