

DE BARON IN DE BOMEN...

Italo Calvino : "De baron in de bomen" een verhaal over een jongen die eind achttiende eeuw een boom inklimt en er niet meer uitkomt

ENKEL DE DAAD

Ondertussen verscheen de tweede roman van Marijke Libert "Enkel de daad"... Over 'boomactivisten & een ringweg en de droefenis die blijft hangen tussen de bomen'; met de bezetting van het Lappersfortbos als duidelijke inspiratiebron !

De boom N

("De boom N" is een dichtbundel van Brugge 2002 - dichter Peter Verhelst uitgegeven bij Prometheus. Een lang tuingedicht over de kennis van de dood die de toegang tot het paradijs en het eeuwige leven onmogelijk maakt. De tuin is geen idyllische oase. De duivelse slang is nooit ver weg, er marcheren "legerschoenen" in de tuin, mensen zijn gelaarsd, gehelmd, en bleek als de dood. De tuin is hemel en hel, leven en dood, hij is een smeltkroes van dreigende beelden... - Bart Vervaeck in De Morgen van 21/10/1994 -)

SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN ! www.ggf.be
Bomen zijn aardes eindeloze pogingen te spreken tot de luisterende hemel "(Rabindranath Tagore) [Wie schrijft die blijft : Cyriel Buysse \(laat ons de leie\) & de schrijvende actiegroepen vandaag <http://www.ademloos.be/nieuws/wat-zeg-je-lindes-kappen> \[www.vbv.be\]\(http://www.vbv.be\)](#)