

Uiteindelijk.

Iedereen ziet

Hoe hij zomerzinnend pianospeelt
In de schaduw van zijn hand
Hoe hij een boterham van sneeuw uitbeeldt
Hoe zijn tuin is aangeplant

Hoe lavendel zijn euforie is
en hoe zwartgelakt zijn pijn
Hoe zijn stemgeluid van helder is
en zijn glimlach van satijn

Maar achteraf
Is er niemand die nog weet
Wie hij was of wat hij deed

Dat alles zal verloren gaan
Wanneer hij stopt met voortbestaan.

Canahicero, deelnemer jonggroen! jotiepoëzieprijs