

Soldaat in Irak

Even zag ik zijn ogen
zo boordevol angst
en wist deze oorlog
duurt voor hem nog het langst.

Ik zag vaders en moeders
in een inktzwarte nacht
ik zag vrouwen en baby 's
en een wereld die wacht.

Ik zag jeugdidealen
uit een toekomst gelicht
ik zag donkere woorden
in mijn bange gedicht.

En steeds weer die ogen
zo boordevol angst
Dat ik wist deze oorlog
duurt voor hem nog het langst.

Johanna Kruit

Maart 2003 - Maart 2008

Vandaag, 20 maart 2008 is het vijf jaar geleden dat de oorlog in Irak begon. Nog steeds is er niets veranderd en nog steeds hebben de gedichten die ik in die tijd schreef nog niets van hun actualiteit verloren. Daarom wil ik even stil staan bij deze dag en u het volgende gedicht zenden.