

***Slaap maar,' zeg ik  
tegen een dochter die allang slaapt  
en daar wakker van wordt.***

***Het onweert. Misschien wil ik wel  
dat zij bang is, dan kan ik vader zijn.  
Maar ik kan niets anders dan samen met haar  
niets kunnen.***

***Zoals woorden. De dingen gebeuren.  
Zonder woorden zouden ze ook gebeuren.  
Maar dan zonder woorden.***

***Herman de Coninck***