

Slaap

De nacht is zwart van schaduw
ik dek de stilte toe
De maan drinkt van het water
mijn ogen worden moe.

De wereld gaat maar verder
de avond is al laat.
Waarom mag ik niet blijven
wanneer ik strakjes slaap?

Johanna Kruit

*Gedicht uit de jeugdbundel : "Vannacht zijn we
verdwenen"*

Bakermat Uitgevers - België