

Sint bij BN-Bombardier

Lieve Sint uit Spanje, dank voor die Koninklijke geschenken,
Maar, a.u.b. zou u iets anders kunnen bedenken?
Zou u uw witte schimmel niet van stal halen?
Van guns, lasers en tanks gaan wij balen.
Is er bij jou en uw pieten geen plaats voor romantiek?
Zijn alle Pieten nu fanaten van high-techniek?

Houd a.u.b. ons oud , Brugs oerbos in leven
In plaats van het te laten decimeren
En ons elders x ha. nieuw bos te geven .
Ziet u , Sint, een baby-bos in onze gouw
Zal niet vlug groeien, row-on-row.
Houden maar Sint, uw robot, piraat of elektrische gitaar!
Die maken enkel hels kabaal en veel misbaar.

Houden maar die Barbie-pop en de tennisraket :
Die staan alleen garant voor tijdelijke pret.
Ziet u, Sint, een Steiff-knuffelbeer van weleer,
Daar gaat niemand tegen te keer.
Die wordt gekoesterd en gekust,
Dat is lang eenieders lust.

Bombardier : liever onze pa's met hun hartewens :
Werkzekerheid , een leven lang!
Amper twee jaar, als er geen bestellingen zijn, maakt bang.
Indien er geen nieuwe orders komen, blijft het bij dagdromen.
Twee jaar : moet er daarvoor een stuk oerbos van de kaart?
Sint, je bent oud en bomen worden ook graag oud,
Vechtend tegen storm, droogte en zure regen.
Prille boompjes kunnen daar niet tegen.
Lieve Sint, neem een oud bos onder uw mantelzorg.
Sta met uw gehaaide knechten daarvoor borg!

**Beste Sint, rij mee naar de hoge pieten van Fabricom.
Laat u daar niets op de mouw spellen.
Die willen toch niet horen van een groot speelbos voor de jeugd.
Misschien komt Fabricom tot inkeer, tot ieders vreugd !**

Paul SACCASYN, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be

BN-BOMBARDIER : nog werkzekerheid voor twee jaar
Paul TROCH, directeur in de lokale krant