

Shitland

Voel hoe de wind mijn sprieten streelt
en hoe ik al mijn ledematen rek. Trek
een deken over mij, ontwaar
in mij het groenste zuiden.

Vertrappel me dan onder luid geloei –
ik wil het zompen van je hoeven voelen:
neem me in, kuier me vlak, lik me mals.

Graas me tot een dorre steppe.

Steven Pollet