

## **selected poems**

het leek alsof de stad  
was leeggelopen: het volk  
stroomde toe en dankbaar  
heeft het zijn dichter beluisterd

want vaak voelt het zich  
door de dagen vergruizeld  
en in zijn boek staan zo elegant  
de levens verzameld, bewaard  
voor de duur van een lezing in  
een gotische zaal

zijn taal is hun getuigenis  
het bewijs van hun bestaan  
hij heeft hun gezichten  
gesneden zoals het beeld  
van leeuwen is gebeiteld  
in hout en geweven  
in de kleden aan de wand

dankbaar juicht het zijn dichter toe  
en hij is dezelfde gebleven:  
hij buigt bijna tevreden  
en helemaal moe

Staf De Wilde