

reprimande

- voor *Luc en zovele meer* -

koester geen adder aan
je borst, mijn vriend: lees
en herlees de evangeliën
van het kwaad

sedert eeuwen dragen
de valse profeten hun
boetekleed: zie de glycerine
van hun tranen, de opgeplakte
draden van hun baard

laat je niet verleiden
door schuw of zoet geprevel,
door gortigheden: het stampen
tegen ingebeelde schenen

vraag aan de wolven
verkleed in hun wol:
waar sta jij voor,
waar wil je met me heen

geloof me, mijn vriend,
hun bloed klopt anders:
zij ruiken bloed en worden
er wild en hongerig van

valse profeten kennen niet
jouw droeve weemoed om
wat weerloos ondergaat,
ten onder gaat als jij niet
zegt: ik doe niet mee

laten we de misleiding
ontmaskeren, de adders
vertrappen onder een blote
hiel: lees en herlees hun
woorden, weeg ze op
de schaal van je hart

en vraag, blijf het vragen:
waar gaat dit heen, wie
betaalt dit gelach en gelag

(reprimande tot zovelen gericht, ook tot mezelf)

Staf De Wilde