

## **Punjab, Pakistan**

de wetenschap voorspelde het:  
gletsjers zouden smelten  
en dorpen worden weggespoeld  
en de oogst zou rotten

wat zouden wij ons zorgen  
maken in onze droge huizen  
al ranselt de regen onze daken

zouden we niet beter nederig zijn,  
het toeval danken dat we hier geboren  
zijn in dit land van bier en pralines

laten we grootmoedig zijn  
oog hebben voor de ware nood  
terwijl onze kwalen de kwellingen  
zijn van de overvloed: is weemoed  
soms geen luxe van wie het leed  
voelt van zijn overbodigheid?

we doorbladeren de kranten,  
leggen ze verveeld ter zijde,  
zappen de beelden van de buis  
en beroezen ons aan eigen lijden

terwijl in het land van rijst  
en granen de voorraden  
bederven en het smeltwater  
als rivieren door de straten  
stroomt, muren van leem  
meesleept en daken van  
golfplaat en het vee  
trappelt door de golven  
waarin de bomen drijven

we worden door beelden en  
berichten bedolven en we  
schrijven onze dagbladen  
vol over onze lusteloze zorgen

zeker, we zullen de wereld redden  
maar dat kan wachten tot morgen

Staf De Wilde