

prijsbepaling

*bepaal de prijs van bloemen
en je stamelt wat: hoeveel
geef je voor een omhelzing,
een geur die straks je dromen
vult zoals wierook een tempel*

*ontdoe de bloemen van hun
prijkaart, koop ze blind
zoals je ongewild de ogen
sluit voor al wat hevig
door je lichaam gaat,
zalig en snijdend
als een scheermes*

*een prijs perst het bloed
uit aders, het sap en al
het zoete uit een vrucht,
hij maakt een ding van
een ademend wezen*

*wees beducht voor cijfers,
ze zeggen enkel dat ze
verzwijgen, de maat van
alles van waarde en
waardigheid is mateloos:
ook aardse goden verdragen
geen streepjescode*

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society