

Lees portret Bosdichter Paul Saccasyn en Bosverhalenverteller Ludo Enckels  
Zie op <http://ovl.indymedia.org/news/2010/04/29959.php> & zondag in Lappersfortbos

*" mensen maken bossen en vernietigen bossen "*

## Op school geleerd ?

Wat heb je vandaag op school geleerd ?  
Zeg het eens, kleine Jan ?  
Iets wel, ja...

We leerden dat orka's gevaarlijk zijn  
En boerka's geheimen zijn...  
We leerden dat bankiers avontuurlijk zijn  
En ' t bankgeheim schijn voor ' t welzijn.  
We leerden dat fraudeurs in de beurs zitten  
En andermans centen pikken.  
We leerden dat werknemers flexibel zijn  
En altijd disponibel moeten zijn.  
We leerden dat we bossen broodnodig hebben  
Of fijn stof in de longen hebben.  
We leerden dat multicultureel verrijkend is  
En monocultuur verarmend is.  
We leerden dat meertalig zijn bevrijdend is  
En ééntaligheid te mijden is.  
We leerden dat burgemeesters gekozen zijn  
En de taalttest soms ontlopen zijn.  
We leerden dat dominantie gevaarlijk is  
En de kwitantie rampzalig is.  
We leerden dat regelgeving belangrijk is  
En nevel alomtegenwoordig is.  
We leerden dat geschiedenis de leugen is  
En waarheid de teugel die niet door de beugel kan.  
We leerden dat ze je bij de faling  
Vaak in de maling nemen.  
We leerden dat door onvermogen verklaren  
De berg later een muis zal baren.  
We leerden dat communisme des duivels is  
En kapitalisme de huiver is.  
We leerden dat werklozen zich moeten omscholen  
In plaats van oeverloos rond te dolen.  
We leerden dat headhunters dodelijke hunters zijn  
En Ja, Piet en Pol domme hufters zijn...  
Dat hebben we vandaag op school niet geleerd

Paul Saccasyn