

Op een dag gelegenheidsgedicht nav. minnelijke bosschikking 03.08.09

Op een dag neemt de rastaman de lift uit de kruin van zijn boom,
klautert de directie-assistente met touw en musketons
uit haar kantoor. Iemand vouwt alle vooroordelen op,
legt angst aan de leiband, doet wantrouwen op slot.

Op een dag lopen driedelige maatpakken
op dreadlocks en piercings af.

Op een dag drinkt men koffie op hetzelfde terras.
Op een dag wordt met dezelfde mond gelachen,
in hetzelfde oor gefluisterd, met hetzelfde hart
gebonsd. Worden dezelfde verhalen beluisterd.

Op een dag keren uitgestorven diersoorten terug,
ruikt de stad naar viooltjes, hars en gedichten.

Op een dag dansen bomen en banen de tango,
heffen bazen en bossen het glas. Op een dag
verhoogt iemand het bruto nationaal geluk.
Richt stad na stad zijn gouden boomstoet in.

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>