

Noch bloemen noch kransen voor het L.F.- bos

De Brugse mannen der wet
Zijn erg nauwgezet:
“De Raad” mocht niet worden gestoord (*)
Géén enkele bede om méér groen
Mocht worden gehoord:
Zelfs geen bloemenkrans om een geamputeerd bos.
Rot op, schorremorrie, met jullie L.F.- mos,
Jullie zijn de klos...

De Brugse mannen der wet
Zijn erg nauwgezet:
Stoer doen, niet huilen met de pet op.
Stoer doen, trots op de protserige kepi op je kop.
Smerissen in een glansrol:
Bespaar ons die lol.
Homejackings, carjackings, de politieke jackpot...
Géén bloemen, géén rouwkrans, géén bloempot.
La force fait la farce...
Geen bloemblaadjes op de Burg-grond:
“Oprapen herrieschopper, terstond”

“ Bloemblaadjes strooien, da's orde verstoren.
Wij, shadebeletters dienen alle herrie
In de kiem te smoren.”
Bloemblaadjes gooien,
Dat hoort, jawel, bij het ceremonieel.
Helaas, daarvan weten politici en
Hun blauwe ' skabletters' niet veel.

Noch bloemen, noch kransen,
Zo willen het de mannen der wet:
Ook vreedzaam protest dient opzij gezet.
De stoeltjesdans en de mandaten:
Democratie met grote gaten.

Paul SACCASYN 02/09/2008 lid Lappersfort Poets Society www.ggf.be

* bij het ceremonieel van een begrafenis worden er bloemblaadjes gestrooid.
De rouwkrans voor de zonevreemde en bedreigde bossen aangeboden aan het
stadsbestuur werd prompt geweigerd. Intussen werd spergebied afgezet. Zie
www.indymedia.be