

Nieuwjaarsbrief voor de ‘nieuwe’ Belgische regering kerst 007

Geachte heren Ministers,
Na zes maanden over de grote nood
Aan regeren te hebben verteld,
Eindelijk ‘ eieren ‘ voor ons geld.

Als diplomaten en onderhandelaars
Hebben jullie het grondig verprutst :
Niemand is nog goed gemutst!
Zich vergissen is menselijk,
Maar op uw ‘ hoog ‘ niveau niet wenselijk .

Stoere taal spreken en met spierballen rollen,
Behoren tot het domein van de grollen.
In ’t buitenland is onze faam naar de vaan
En ons federaal model naar de maan.
180 jaar Belgenland? Komaan...

De “Stomme van Portici” is stom gebleven
En in plaats van een opera een operette gebleken!
Oranje wenkte maar België wendde de steven :
‘ La Douce France ‘ is lang, heel lang,
Als “ notre deuxième patrie “ bekeken.

Wees tevreden : we hebben kernwapens onder onze zoden
Voor god-weet-welke politieke noden,
Een pretpark vol leuke B.T.W.-carroussels,
Ons aantal arbeidsongevallen in stijgende curve
En de zwakke weggebruiker bij zijn lurven.

De Belg mag zich verder blauw betalen
En kan net nog ’n huisje en ’n autootje halen.
Zelfs als hij nog harder werkt, op krediet,
Een reis als benefiet.
Waarom hebben we hier mèèr bossen vandoen?
Hij vliegt met ’n low budget vlucht naar tropisch groen !
Te veel stof boven grote steden?
Het azuurblauw in de zomer laat ons dat rap vergeten.

Paul SACCASYN, Lappersfort Poets Society

de kerstpakjes voor de Brugse socialisten en
vlaams scenario nachtmerrie zijn on line op

www.ggf.be