

1. JOHAN DE BOOSE

Niemand hoort het graag

Niemand hoort het graag: dat dit als sterven is
Maar in de vorm van een geboorte.

Je verlaat het ene weefsel voor een ander,
Een engte voor een ruimte, warmte voor pijn.
Je verlaat het, gaat alleen, je gaan is als zingen,

Er is geen ander heenkomen dan het gaan,
Geen andere vorm van zingen
dan zwijgen.

De vrijheid van zwijgen:
Ouden, boeken, doden.
Wie spreekt, voegt weinig toe.

Uit: Johan de Boose, 'De vrijheid van zwijgen', 2008, p. 9

STEM EN WIN VIA WWW.BOEK.BE

www.johandeboose.be

<http://johandeboose.blogspot.com>