

na Osama een Hosanna?

de plaatsen waar hij heeft verbleven
deze Franciscus van het kwaad:
paleizen, een grot, een bunker
en een zeemansgraf tot slot

profeet van de haat
ons is bijgebleven
het lange gelaat, de droefheid
in de grote ogen, de baard
met witte strepen, de stem
die prevelt, het gewaad

een heilige, een moordenaar,
een sjeik die leefde
als een bedelaar

de zee heeft hem verzwolgen
is dit een zege en een zegen
welke bewering is waar

je zag de torens, de tuigen
die invlogen en dan de toortsen
door wolken aan het zicht onttrokken

een dichter schreef: 'a terrible
beauty is born' en bijna wou je
hem geloven, je had zowaar
verwacht dat de hoogmoed
was bezworen

ons is bijgebleven: de scheervlucht
van de tuigen, het uitzwermen
van het stof en zijn beeltenis,
de stem die men nauwelijks
kon horen maar door moordenaars
werd verstaan

Staf De Wilde