

## Na de kap, bosgedicht

het bos zal blijven en wij  
op wandel zullen opkijken  
naar de beuken, de boomhutten  
zien al zijn ze verdwenen

we horen het meisje  
dat woonde boven de vijver  
en het licht van duizend dagen  
verzamelde in haar grote ogen

we zagen de hoop, de noodzaak  
om een woning van vrede  
te redden van de sloop

geloof me, het bos zal niet  
verdwijnen – desnoods verrijst het  
aan een andere zijde waar  
de stad en haar tentakels  
niet zal reiken - en niet  
dat we de steden haten

maar we houden van zomen  
als kragen van veren: al  
het weke dat stiller maakt  
en vredig als zompige weiden  
die de regen opzuigen  
met gulzige mond, de dreven  
met wilg en populieren

al het ruisen alsof papieren  
ritselen op een tafel  
bij een open raam

geloof me, de tijden zijn  
gunstig, de tekenen  
spreken van wederkeer  
en het bos zal blijven  
met het licht van duizend  
dagen verzameld in twee  
ogen en een stille lach:

bomen zijn toch net als  
meisjes, ze maken onze dag