

Murdoch & co, schimpdicht versus persmagneet Murdoch alias persmagnaat

"Mensen die zich zorgen maken over mensenrechten, sociale rechtvaardigheid of milieu, moeten begrijpen dat ze uiteindelijk niets kunnen veranderen zolang ze de media niet veranderen." - Robert McChesney

Murdoch, Murdoch, maffe hounddog,
Britse Bulldog in vieze smog.
Ranzige inkt kleeft aan jouw trog :
In jouw tabloid, pigs als bij Pink Floyd.

Riooljournalistiek, sensatie-encycliek...
Mud als parool, inkt als vitriool.
Vort, Sint-Michaël, steek de draak.
Vort, Sint-Michaël, wèèr pus aan de haak.

Killroy is here, Britse flegma, be cool :
Britse Bulldog op de dool.
Yeah, Lords ! Herlees het storyboard.

Britten, waar zit jullie vijfde kolonne ?
In Murdochs handen is bloed geronnen.
Germanen houden niet van ' English spoken ' * :
Voor altijd heeft de tabloid Brits flegma gebroken.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be 22.07.11

(* In ' Signaal ' nazi-propagandabladdertolkten 2 Engelse spoken in cartoons anti-anglofiele ideeën)

PS. The ship song : come sail to Poëziebos B. on 09/10/11

<http://www.youtube.com/watch?v=rKlaV-9Vzsk&feature=related> http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27