

Morgen in maart

Een morgen gezegend met licht
sluit geweldloos de stormnacht dicht
als ik met gekortwiekte vleugels
het brood voor de avond kneed
de ogen gesloten, gereed
voor de aanval van vragen en leugens.

En wat ik al knedende hoor
trekt een wenkend verspringend spoor
maar ik sta met verankerde voeten
en sla bijna pijnlijk het deeg
als mijn eigen verlangens leeg.
Ik zal altijd wel kneden moeten.

Christina Guirlande