

Moebarak, Ben Ali

onweerstaanbaar is het volk
het laat al dansend
zijn woede horen
en zie: ze wankelen
op hun sokkel,
de heerschappen van staal

hun leger slaapt
in een pantserwagen
een jasmijn in de loop

en door de eeuwen
blijven de eisen:
brood en loon
en recht van spreken

ze wankelen: mannen
met ijzeren vuist
want de woede
is onweerstaanbaar,
billijk en juist

door de straten stroomt
het volk naar een plein
van Bevrijding
het zingt en danst
en het leger in zijn pantserwagen
laat betijen, het wordt
met bloemen omkranst

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society www.ggf.be

Beste vrienden,



Moedige Egyptische betogers
zullen de volgende uren
bepalen indien tirannie of
democratie zegeviert in Egypte
en over de hele regio. **Ze**
hebben opgeroepen voor
internationale solidariteit –
help om hen massaal reacties

Op het moment dat jullie dit lezen, staan miljoenen dappere Egyptenaren voor een doorslaggevende keuze. De laatste dagen zijn duizenden gevangen genomen, gewond of gedood. Maar als ze hun vreedzame protest doorzetten kunnen ze een einde maken aan tientallen jaren van tirannie.

te sturen, en om onze regeringen verantwoordelijk te stellen om hen ook te steunen:

TEKEN DE PETITIE!

De betogers hebben opgeroepen tot internationale solidariteit, maar de dictatuur kent echter de macht van eenheid in tijden als deze– ze doet wanhopige pogingen om Egyptenaren te isoleren van de wereld en van elkaar door het internet en mobiele netwerken volledig af te sluiten.

Satelliet- en radio-verbindingen kunnen nog steeds de isolatie door het regime doorbreken -- **help deze straalverbindingen een overweldigende vloed aan steunbetuigingen sturen die de Egyptenaren** laten zien dat we hen steunen en dat we onze regeringen oproepen ook achter hen te staan. De situatie bevindt zich op een kantelpunt - ieder uur telt - **klik hieronder om de solidariteitsbetuiging te ondertekenen, en stuur deze e-mail door:**

https://secure.avaaz.org/nl/democracy_for_egypt/?v1

De wil van het volk overspoelt het Midden-Oosten. In luttele dagen verdreven in Tunesië vreedzame betogers de 30-jarig dictatuur. Inmiddels zijn de protesten overgewaaid naar Egypte, Jemen, Jordanië en verder. **Dit zou de Arabische versie van de val van de Muur in Berlijn kunnen zijn.** Als de tirannie in Egypte valt, zou de democratie zich als een vloedgolf over de gehele regio kunnen verspreiden.

De Egyptische dictator Hosni Mubarak heeft geprobeerd de betogingen te breken. Maar met onvoorstelbare moed en vastberadenheid blijven de betogers terugkomen.

Er zijn ogenblikken waarop de geschiedenis niet wordt geschreven door de machthebbers, maar door het volk. Dit is zo'n ogenblik. In de komende uren zullen de acties van de gewone Egyptenaren grote gevolgen hebben voor hun land, de regio, en onze wereld. Help ons om hen een hart onder de riem steken met je eigen belofte om hen te steunen in hun strijd:

https://secure.avaaz.org/nl/democracy_for_egypt/?v1

De familie van Mubarak heeft het land verlaten, maar afgelopen nacht beval hij de militairen op te treden in de straten. Hij beloofde dreigend 0 tolerantie voor wat hij 'chaos' noemt. In ieder geval zal er binnen enkele dagen geschiedenis worden geschreven. Help om dit het moment te laten worden dat iedere dictator op onze planeet beseft dat zij niet langer kunnen standhouden tegen de moed van een verenigde bevolking.

Vol hoop en bewondering voor de Egyptische bevolking,

Ricken, Rewan, Ben, Graziela, Alice, Kien en de rest van het Avaaz team

Meer informatie:

Arabische Liga wil democratie in Egypte:

[http://www.trouw.nl/nieuws/article3401756.ece/Arabische Liga wil democratie in Egypte.html](http://www.trouw.nl/nieuws/article3401756.ece/Arabische_Liga_wil_democratie_in_Egypte.html)

Herman Van Rompuy vraagt vrijlating politieke gevangenen Egypte:

<http://www.hln.be/hln/nl/5536/Herman-Van-Rompuy/article/detail/1215114/2011/01/29/Van-Rompuy-vraagt-vrijlating-politieke-gevangenen-Egypte.dhtml>

Tunesische toestanden in Egypte:

[http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/01/tunesische toestanden in egypt.html](http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2011/01/tunesische_toestanden_in_egypt.html)

Leger treedt niet op tegen betogers Egypte:

<http://www.nu.nl/buitenland/2435015/leger-treedt-niet-betogers-egypte.html>

Toespraak Moebarak kan brand in Egypte niet blussen:

<http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1214631/2011/01/29/Toespraak-Moebarak-kan-brand-in-Egypte-niet-blussen.dhtml>

President Moebarak kondigt ontslag regering aan:

<http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1214631/2011/01/28/Minstens-twintig-doden-na-vurig-protest-in-Egypte.dhtml>

Egypte is het scharnier in het Midden-Oosten:

[http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/110128 Egypte scharnier](http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/110128_Egypte_scharnier)

In het Engels:

ACCESS / campagne voor digitale vrijheid in Egypte / campaign for digital freedom in Egypt:

<https://www.accessnow.org/page/s/help-egypt>

Steun de Avaaz gemeenschap! We worden volledig gefinancierd door schenkingen en ontvangen geen geld van regeringen of bedrijven. Ons toegewijd team zorgt er voor dat zelfs de kleinste bijdragen veel helpen -- [schenk hier](#).

Avaaz is een wereldwijd campagne-netwerk van 5 miljoen mensen die ervoor ijveren dat internationale beslissingen rekening houden met de inzichten en waarden van alle mensen op de wereld. ("Avaaz" betekent "stem" of "lied" in veel talen.) Avaaz heeft leden in alle landen op de wereld; ons team is verdeeld over 13 landen op de 4 werelddelen en werkt in 14 talen. Verneem meer over enkele van de grootste campagnes van Avaaz [hier](#), of volg ons op [Facebook](#) of [Twitter](#).

Alstublieft **beantwoord deze e-mail niet** om Avaaz te contacteren. Maar schrijf naar ons op www.avaaz.org/nl/contact of telefoneer (in Engels) op 00 1 888 922 8229 (VS).