

## **maturiteitsexamen 1967**

*zaten in een wintertuin:  
een leraar Frans, een leraar  
psychologie, twee rechters,  
en jij gebogen over Remi  
van de Kerckhove en zij:*

*rennen de ratten  
rennen de ratten*

*verlamd door angst  
onder de palmen  
van een wintertuin*

*hakkelend, als onverteerde  
kralen van een bidsnoer,  
kwam het eruit: ik geloof,  
ik denk, het is en de twee  
hoofden knikten, eindelijk*

*hoe kon het: een leerling  
die verzen schreef en zo'n vers  
niet begreep – hoe kon het,  
een schrijver van schotschriften,  
verstomd voor zijn scheerders*

*zaten in de wintertuin  
van een kweekschool:  
de botanici van de angst,  
de vetmesters van de zonde*

*en jij, gebogen onder  
de palmen en varens,  
zag ze rennen, zag de ratten  
rennen over hun rode gezicht*

*Staf De Wilde*