

HULDE AAN MARK M. BRAET (1925-2003)

Bij de start van de week van hut bos in Brugge werd ook stil gestaan bij de laatste poëtische rustplaats van Mark Braet en Melanie Vanbrughe in het Lappersfort Poëziebos. Peter Holvoet-Hanssen, Don Fabulist en Herman J. Claeys lazen er enkele gedichten. Met gedichtendag 2008 eren we Melanie en Mark met een gedenksteen. Het slotmoment van de gedichtenwandeling was de naar het Bargoens (de geheime zwerverstaal) hertaalde ballade van de gehangenen van scheuvel François Villon. U vindt die elders op deze site. Dat de nevel, de kleuren en de geuren van de herfst U met weemoed zalven mogen! Foto's bovenaan bij persberichten.

Kamiel Top

Kamiel Top dood en begraven,
in Germanië zonder kruis.
Bij de sletten en de raven,
bij de puinen en het gruis.

Ziek zijn bij het avonddalen,
van het ondergaande rood.
Met de boeven en vandalen,
met het water en het brood.

En de zon nooit meer zien klimmen,
als de kleur van kloppend bloed.
Slechts de kapo's en de schimmen,
slechts de ovens en hun gloed.

Bij de sletten en de raven,
ver van moeder en van huis.
Kamiel Top dood en begraven,
in Germanië zonder kruis.

(Uit: Achttien stappen in de storm, De Nieuwe Tijd, Antwerpen, 1950)

Hulde aan Mark Braet

Hoe machteloos de dichter is wist gij als geen,
als geen hoe weerloos de allene mens
tegen de arrogantie van de macht.

vlaggen en vlagen van hoop doorwoeien
uw verlangen
gevoed door uw verscheurende liefde
voor de mens en voor mensen
hoewel door uw getormenteerde hoofd

die trein van beestenwagons
bleef rijden bleef rijden bleef rijden
naar de infame dood.

trends konden u, einzelgänger, gestolen worden
kosmopoliet in de Vlaamse vlakte
waar uw vuurrode bloemen bloeien.

uw venster op de barre wereld
waardoor gij vaak naar buiten vloogt
blijft open staan
zoals gij wenste,
als een wenk
voor onze vlucht naar binnen
in uw warmhartigheid.

Herman J. Claeys