

'magic touch' – The Platters

*de dichter legt woorden
in de mond van wie monddood
is gemaakt: een nooit te begraven
vader, een moeder die verdwaalde*

*in het blauwe uur, ongenoemden
in een brandende schuur, al wie
het teken draagt van het verdoemde,
ja, de verworpenen der aarde*

*maar het is niet de aarde die ze
verwerpt: de taal van heersers
ontkent hun bestaan, metselt
stenen op hun bebouwbare grond*

*daarom zullen de dichters
gewagen van hun droom,
hun vrede heeft iets van een verre
geliefde, een meisje dat woont
om de hoek van de straat*

*zo nabij is wat gemeenzaam
onbereikbaar wordt genoemd,
het verrijst in een gedicht, het zegt:
zie, leg je vingers hier en
je weet dat ik besta*

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society