

LIEFDE

Voorzichtiger dan vlinders stríjken
míjn lippen op je schouders neer.
Zo-even weer. Als het sneeuwen
van meeuwen op de wiegende zee.

Liefde is huiver. En gulzigheid.
Van mond en tanden, krauw en beet
en tederheid van vogelveren.
Liefde is ook jagen, prinses,

op de katten in je ogen,
op de welpen in je enkels,
de springgazellen van je geest.
Liefde vernietigt niet, prinses.

Haar prooi wordt meesteres,
míjn roede haar trouw reptiel.
Liefde is elk uur als de duur
van een vlam tussen rook en as.

Thierry Deleu