

In bijlage op voorhand leest U onze bijlage voor **11 augustus. Dan is het zes jaar geleden** dat het Lappersfort bezet werd. Nu nog een passend gedicht krijgen van de muzes...?

### **Hopelijk nooit**

Lekker boompjes kappen  
met enkele restanten mens  
en dát gevoel dat promoveert  
als een opgevraagd moordwapen

waar slaap doet ontwaken  
treurig kijkend naar spijt  
in steeds hogere stralen  
door de grond reeds ingeademd

waar enkel paranoia  
al wat gestorven is beschermt  
met de reputatie  
van zes jaar strijden

doch,

feiten dun gekropt zaad snijden  
zonder dubbele moraal  
wijn woorden groeien om rijp te vallen  
starend in oog en blik

Sabine Luypaert