

## ***kwadratuur***

*de zon is laat  
maar het raam staat open  
je wil de bomen horen  
hun druk gepraat  
alsof ze in overleg zijn geweest  
en eindelijk willen beslissen*

*zoals jij hebt beslist na 35 jaar  
om die vriend van toen weer op te zoeken  
want 'eens een vriend altijd een vriend'*

*dat zeggen nu de bomen  
je ziet ze over buigen naar elkaar  
en fluisteren in elkanders oren  
je bent er nieuwsgierig naar  
want zo'n boom heeft vele wortels  
en elke wortel een verhaal*

*hoe moet jij in de aarde staan  
met twee armzalige poten  
en tenen als een afgehakt zoeken  
naar een vertelling, een zoete  
moederkoek*

*neen, bomen die wandelen niet  
wat zouden ze: zij zijn verbonden  
en delen met elkaar  
al wat vruchtbaar is verborgen  
in deze aarde deze kloot*

*hoeveel landen moet je bezoeken  
om even veel in te slaan:  
een planeet een bol heeft veel meer hoeken  
dan muren die haaks op elkander staan*

*een mens, tenslotte, houdt zich immer bezig  
met het raadsel van de kwadratuur  
en het is wiskundig zeker  
dat hij niet zal vinden, maar het blijft een avontuur*

Staf De Wilde