

Naamgedicht, klinkgedicht

Roberto Baggio, Ayrton Senna,
Katalinski, Katalinski: namen,
voeg ze samen en je hoort
een lied, namen maken muziek

Litmanen o-hoo, Lozano o-hoo;
Robby Robby slangenmens
kronkelt langs het lijntje,
weet je nog: Ladinsky,
Attila Ladinsky

Donadoni, bij Milaan,
Dennis Bergkamp, Eykelkamp
René, hij die met een eikel
kampt, das Kampfschwein

Ryan Giggs, Ryan Babel,
babylonisch klinkt het wel:
het rinkelt als een bel, het
krinkelt als een waterding

Steve Gerrard, Stan Tourné,
Stamsnijder, een bal als
een mes snijdt in een stam,
Angelu, angelio, engelen
bewegen over een veld

lopen als engelen buitenspel,
rinkel zegt de bel; krinkel
doet Robby : geen bink
maar Rensenbrinck

Lotte Lambert, Johnny Tuborg,
soms gaan de namen schuimen;
Lorenzo Verbist, Kialunda,
Bonga Bonga bij Standard:
merci, Michel, merci

Iker Casillas, Alfredo di Stefano,
Iglinski, Roberto Donadoni, Katalinski,
Lozano, Litmanen oho o-hoo

Staf De Wilde