

Kinderlied voor stoute kinderen

- voor *Paul de sakkerse Saccacijn* -

ruk het deksel van dedecker
ruik je hoe het stinkt
warm dewinter dat hij smelt
en den turk een toffe vindt

op, glaasje op, voor je ogen
het roze glas: niet dood gaan,
niet dood aan deze eeuw, dat we
nog vele mogen mogen

boem, zegt de boom,
een paukenslag: ik kom open,
ik word groot, boem,
paukenslag, boom en zee
zijn even groot

kermen zal leterme
daar kucht nu al degucht
kabaal om kabila en wie
speelt met vuile manieren
op het vuilnis van manilla

ruk het deksel van de put
pers de prut uit de puree:
nee, ik ben geen duts die indut,
ik roei bomen naar de zee

zie ze buigen, wuiven:
wimpers om een oog en
stap mee, het zal er stuiven,
robin en zijn boog omhoog

op, zet voor je ogen
het roze glas maar op:
de aarde is zo aardig,
jouw eigen eigenaardig

we varen vaardig in
een boom op zee: boem,
zegt de zee, dag zegt de dag,
we roeien met een paukenslag

Staf De Wilde