

KASTEEL, werelderfgoedgedicht voor Brugge

Laat ons de muren versterken. We slaan er
een sjerp van baksteen omheen. Baksteen
bakt en braadt als geen. Hosanna
in de oven. Slikt keien van de vijand in.

Rond ons kasteel: lachspiegeltenten,
labyrinthen van glashelder verstand en bomen.
Beuk, oefen het voetvolk in standvastigheid.
Plataan, leer ons de kunst der camouflage aan.

Strategisch verantwoord struikgewas,
borstplaat en suikerspin. Hier en daar
een brandbaar braambos. Wie plukt
er de garnaal? En wie de grijze generaal?

Wie schept de volle vijver goudvis leeg?
Uit zijn schubben snijden we juwelen.
Zijn vinnen smeden we om tot dukaten.
Bij nood uit de pekgaten gieten.

Laat ons het gekletter bij de afwas zetten.
Musketten, mortieren het keldergat in.
We slapen in bedden vol bloedende rozen.
Tegen dood en verderf, gepeperde listen en doornen.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society