

jonge berken

bijna als een jonge vader
zie je hoe de berk
een vogel draagt

ja toch, elke man wil
een planter zijn: droom
voor je woord
een vruchtbare grond

laat het gesproken zijn
door een meisjesmond
die later zal begrijpen

wie wil samen met me
kijken: mijn taal is een tuin
van leven ook al gewaagt ze
van de dood (die humus is)

licht de tegels van het tuinpad op
waar het krioelt en kronkelt
alsof vele vingers zich
uit de aarde werken

maar boven alles: de kruin
van jonge berken, een gordijn
van tule waardoor de morgen fonkelt

Staf De Wilde