

in de tuinen van het Alcazar

- terug uit Sevilla -

bosduiven in de tuinen
van het Alcazar, hoe
weemoedig hun geroep:
een vraag gevolgd door vragen
en geen antwoord dat voldoet

soms duikt er een en drinkt
en rilt alsof de fontein
een valstrik is, de schelp
bedreigend als een slagnet

hoor de duiven in de tuinen
van het Alcazar, hoog in de palmen,
onttrokken aan je oog - je voelt alleen
het galmen van hun klagend koeren:
een koepel van een warme weemoed
alsof het voegsel zoetjesaan ritselt
uit de oude muren en al het Moorse schone
schuift al ruisend zijn einde tegemoet

zuinig als doffe bazuinen
bootsen de bosduiven
het trompen van boten na,
herhaalde vragen in de tuinen
van het Alcazar: er komt geen
beter antwoord, dat ene is waar

Staf De Wilde