

Hymne aan elk Lappersfortbos

De cirkel is gesloten :
Het dode bos herleeft en telt
De winst van de winter.
Vogels vlechten vredig nesten.
Twijgen neigen naar het licht.

Vlinders zoenen bloemen,
Libellen zijn sierlijke calligrafen.
Eekhoorns weven speelse patronen
In bloeiende takken.

Darren, kevers en vlinders
Verdringen de macabere dans
Van de winter om de levensboom :
Le sacre du printemps wordt levensdroom.

Het dode bos van voorheen herleeft,
Telt de winst van de winter.
De uitersten zijn verenigd :
De cirkel is gesloten.

Pol Fort groet in elk Lappersfortbos
De dieren en mensen.
Le Petit Cheval Blanc
Hinnikt van pret :
De lente is aan zet.

Paul Saccasyn
Vrij van rechten
04-2007