

hoog gezelschap

lezen in meesterwerken
is bezoek ontvangen
van een grotere geest

je kiest hun boek, maar jij
bent uitverkoren, ze staan jou
hun gezelschap toe

onderstrepen zal je
en verpozen en pogen
uit het hoofd te leren

ze praten en even
moet je de ogen sluiten
voelen hoe je huid en al
de lagen van je wezen
woorden opnemen
zoals men bevend
drinkt uit porselein

en nooit ben je uitgelezen
er kan geen einde zijn
desnoods zal je dit gezelschap
gijzelen: de vertelling
weergeven in je eigen taal

ja, brutaal ben je als gastheer:
nooit laat je hen uit, je herleest,
herleest want betoverd ben je
door een grotere geest

Staf De Wilde