

Herfstig lispellied

Herfstwind lispelt zacht
Over dorre herfstbladeren:
Grillige guirlandes over kastanjes
Starend met romig oogwit
In het niets.

Bomen als geschonden triomfbogen
In avondlijke stormwind.
Blaren ruisen in het duister
Hun lot tegemoet.
Gone with the wind. Forever

Paul SACCASYN, Lappersfort Poets Society