

gratiskrant

het is oorlog
kopt de gratiskrant
te wapen te wapen

en de dichter hij hakkelt
zijn korte frasen

hij ziet de ingestorte daken
de kraters in het dorp
de stukgeschoten vader

ach, de dichter en zijn aarzeling
hij wappert een verrafeld vaandel

het is oorlog, woestijnen bloeden
een olieraffinaderij in brand
je kan het gretig lezen, gratis
in een zondagskrant

hoera, hoera: we vechten
voor de vrede, er staan zelfs
foto's bij, takken bloeien
op een tank, vuurwerk
aan de einder

en eindeloos
zijn de grootse daden
en de dichter op zijn radar
ziet de kinderen in hun wade

kom nu, dichtertje, hakkelt
jouw korte frasen, draag
de maan in jouw vaandel
de oorlog is voor dwazen

Staf De Wilde