

Gedichtendag 2009 ect.

Vandaag is het gedichtendag.
Als gloeilampen lichten beelden op.
Zinnebeelden van droefheid en blijheid.
Volzinnen, slagzinnen en weezin,
Berijmd of gerijpt.
Rijp bij dageraad
Als zonlicht rijm in dauw verandert.

Morgen zal het weerom gedichtendag zijn
Nieuwe verzen zullen als kaarsjes gloeien.
Straks in beslotenheid van hun bundel uitdoven.
Overmorgen zal het alweer gedichtendag zijn:
Dichtbundel wordt wellicht lichtbundel.

De hemel hangt vol sterren en metaforen.
Heelmeesters van het zakenleven
Schrappen gedichtendag op hun kalender,
Wissen driftig dit gekke bestand.
Weg kwatrijnen, sonnetten en jamben.

Dag dichters, tot kijk!
Jullie dagen zijn altijd jong.
In de lente wordt elke bloemknop vers.

Paul SACCASYN
Lid ' Lappersfort Poets Society'