

Gaza, uren van afschuw

in deze uren van afschuw
verliezen de doden hun naam:
ze worden een cijfer, een som
en geen optelling maakt
een andere ongedaan

we moeten getuigen
van een waardige woede,
en wie kan afzijdig blijven
én ter zijde staan: de doden
bewegen hun monden, niet één
die toekijkt blijft ongeschonden

dit zijn de uren van afschuw
nu de muren neerstorten
op moeder en kind:
de omlijsting heeft geen ramen
meer, het uitzicht is afzichtelijk

zullen we dan samen
door de straten gaan
in een waardige woede:
land van schande, heilig land,
wordt dit bedreven
in onze naam, zijn wij
aan de daders verwant?

wie kan zijn onschuld bewaren
die door de geschiedenis
werd aangeraakt, de zondvloed,
de zondige erfenis die we meedragen
in ons bloed, de schaamte
die over de mens wordt uitgebraakt

in deze uren van afschuw
wordt het ons zwaar te moede
wij moeten getuigen
van een waardige woede
maar zelfs de goden verliezen
in toorn hun waardigheid

we zullen buigen
in mededogen, uit ontzag
voor wie niet werd ontzien: zoveel
uren van afschuw verdraagt geen
enkele dag, geen enkele som
maakt de enkeling ongezien

Staf De Wilde