

**full moon**

- to Marcus -

moon my master  
play the first tune  
mine will follow

de maan hangt  
als een trom in de nacht  
geen hand die hem roert

een vogel voor de maan  
een mes door een oog  
en toch zien ze helder

slapeloos, de maan  
roept zonder lippen  
weer moet je gaan

a song long ago:  
full moon, empty arms  
caresses of the wind

a Midsummer night  
full moon, empty arms  
a lady and her knight

Staf De Wilde