

Even vluchten

Een beetje klimmen
Weg van asfalt en beton
Genietend van t groen
Terug ademen

Het groen wordt mooier
De beuken palmen me in
Ik zoek mn weg
Op weg naar rust

Steeds hoger
Steeds meer rust
Steeds meer lucht
Met ogen dicht vlug nog even kijken naar het dal

Het dal ebt weg
Het vervalt in het niets
Weg die vuile stad
Geen uitlaat meer te zien
Geen vreemde geuren, eigen aan die stad

Even vluchten naar t verval
Vreemd toch, want ik vlucht uit een verval
Met ogen dicht kom ik terug tot leven
Het water hoor ik, zie ik ,ruik ik

Ik zoek de rust
De wijdverspreide wortels
Je verdroogde blaadjes geven leven aan de grond
Droom ik, of is dit waar
Het groen kleurt al lichtjes blauw
Nog heel eventjes en er rust terug een tapijt
Hier kan je nog leven

anne-marie