

Even

na al dat belegeren, verbrijzelen, vechten en slechten
van wallen, tinnen en torens bevlagen met bloed

na dat gif op de pijlen, die kokende pek in de pannen
de stormrammen, de hellebaarden, de donderbussen

na al dat lijf aan lijf, man tegen man, te vuur en te zwaard
in het harnas, in het heetst van de strijd, totterdood

even tegen je schaduw aanleunen, de vraatzuchtige tijd
in zijn staart laten bijten, de zon in je kerker

haar licht laten schijnen, de wapenrok afleggen, het oor
buigen naar de wind zijn hilarisch verhaal

de bogen, de spieren ontspannen, even wapenstilstand
tot nader order, tot het tegendeel is bewezen

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society