

Ends and means – Aldous Huxley

- voor *Luc en Ingrid* –

kan een boom groeien uit een
boomloze grond, waar ploegt
een boer als zijn land bezaaid
ligt met booby traps, volgt uit
de schanddaad een omhelzing?

klaprozen bloeien op een vuilnis-
belt en lichamen komen open
met een klap: is rood jouw kleur,
dan krijg je het, bloedrood en ook
het wit van ogen, darmen

het wit van schrik, het grauw van
schrikdraad; nooit het rood
van vroege zonnen, nooit het oranje
wanneer de zon neerzakt als een
tevreden herkauwer, het pimpelroze
en het violet van gemaskerde dames

is rood jouw kleur, je vindt ze in
gezichten die bijna barsten van woede;
in bloeddoorlopen vliezen is jouw
lieveling aanwezig, niet in de vale
hand die op het laken ligt

zaai dan landmijnen in je boomgaard,
graaf kuilen met bamboespiesen in je tuin:
lichamen zullen bloeien als een klaproos
op een vaalt - mijn manke bijna kindse
taal die taalt naar het roze en het parse,

de toon en teint van geheime lippen en
verlegen wangen, zij spreekt van heimwee
naar een dode moeder: haar buik bleef als
vele doeken hangen aan de draden in een tuin
van vroeger, ze hangen in de boomgaard
van ooit met het wit van bloesem, het grauwe
en het ploffend rode van puin

Staf De Wilde