

ecocentrisme – Jaap Kruithof

broeder, koester je woede
als het tweede gezicht
van je tederheid

alleen wie waarde hecht
aan breekbaarheden
kan verontwaardigd zijn
wanneer ze worden gebroken

wij hebben de vogels lief
en de bomen die ze dragen,
een koepel van gezang:
o de vrolijkheid in de morgen
en de troost een avond lang

wij vrezden de kaalslag,
de stalen kaken: hoeveel
hebzucht kan de aarde aan
voor het water in de baaien
als een droeve moeder
de dode vissen wiegt

de mens is niet de maat
maar de landmeter die moet
behouden en behoeden,
vertederd en in woede

daarom, koester je woede,
de tweelingbroer van zuster
tederheid: zij voeren aan,
voelen beton en asfalt kraken
waar de wortels voorgaan
in een eeuwige strijd

Staf De Wilde

<http://www.youtube.com/watch?v=WWp9onuo1w4> Oorpronkelijke versie La Révolte van Maurice Fauré (1886), en het werd hernomen door René Binamé (een Belgische groep). Kijk op www.nationalelandschappen.nl en wees op zondag 19 april 2009 start de week van de aarde www.weekvandeearde.be welkom. Die zondag van de aarde is er om 14u30 een gedichtenwandeling in het Poëziebos als schot voor de boeg van de Vlaamse & Europese verkiezingen met verhalenverteller en bosdichter Peter Holvoet-Hanssen www.kapersnest.be <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> De muzes van het bos dromen van de zonevreemde bossen als vredesplaatsen: rust- en stilteplekken voor mens, boom, dier en wereld onder de goedertieren maan... www.ggf.be