

## **Doel-song**

Wij willen Doel niet overleven,  
het moet na ons nog voortbestaan,  
wij gaan er nooit de brui aan geven  
en toezeien hoe het zal vergaan.

Dorpen verdwijnen door de golven  
van stormvloed, ontij of orkaan,  
maar 't graf van Doel wordt nu gedolven  
door winstbejag en grootheidswaan:

uitbreidingswaan van de baronnen  
die mensen zien als hinderpaal  
voor hersenspinsels van verzonnen  
noodzaak voor een areaal:  
een areaal van polderkankers  
met een steeds groeiend arsenaal  
containers, bulk en supertankers  
als Vlaand'rens hoogste ideaal.

Meer dan een doel is Doel een klacht  
tegen de slaafse politiek  
ten dienste van een overmacht  
die mens noch dier noch plant ontziet.

Het dorp moet ons ooit overleven  
als een symbool van een gevecht  
en van het onomkoopbaar streven  
naar onontvreemdbaar woningrecht.