

DOEL-REMMER

Have en goed verbeurd verklaard:
het grauw, te groen, te gras en te paard
vergaagd en verjaagd
Op economische gronden....

Hoort, hoort, de wind!
Zit er iets verscholen?
Langs het hoogriet
Langs het laagland

Het brakke land, het braakland,
Het barre land. Mijn vlakke land

Wat sluipt daar onder het gras?
En is dat regen?
Wat valt er op ons hoofd?

Er wordt gezegd...

Er wordt gefluisterd...
Er zitten ratten in het koren.
Er zijn er die willen vreten
(van twee walletjes, twee).

Er wordt gezegd, gedacht,
Geschreven (zoveel).
Misschien is het tijd
Om eens wat te gaan doen
(nu we nog een doel hebben)

16.III.09

Didi de Paris

Tekstiel Baron

<http://didideparis.wordpress.com>

Omdat het overal en altijd hetzelfde liedje is
stuur ik jullie het volgend gedicht
vol liefde, kunst en revolutie!