

De Schoone Waardin (Walcheren)

De polder ligt verzonken in gedachten.
Brutale dijken lopen door het land
van Ritthem , waar nog een stuk strand
bij eb schatgraven toelaat. Achter

het paalhoofd deelt een harde wind
handtekeningen uit aan gretige golven
die lang gereden resten verzwolgen
die wij zullen vinden. De Schoone Waardin

werd een legende. We zoeken verhalen
in scherven en steen. Antwoord op vragen
vergt aandacht. Donkere wolken jagen
voorbij. Ons naarstig vertalen

eindigt abrupt. Regen legt zich neer
op de plaats waar we zijn. Daarna niet meer.

Johanna Kruit

Gedicht uit de bundel "Voorheen te Orisande "
Uitgeverij Thomas Rap Amsterdam