

de paasvakantie

meestal viel ze in april, toen
we nog school liepen
de spoorwegberm met zijn struiken
was ons uitverkoren terrein
we trokken ernaartoe met kapbijl en
sikkel, het plan van 'ons kamp' dat we
gingen bouwen, zat in onze hoofden

we kapten eerst enige essen staken
waarmee we de ruwbouw optrokken
met de sikkel maaiden we jonge varens,
klimoprانken en allerhande gebladerte
we werkten eerst het dak af daarna
de muren met hun kijkgaten
en een kleine voordeur

we hadden ook een pijp en lucifers
meegebracht, iemand van de
bende ging tabak kopen, daarna
zaten als echte Apaches de vredespijp
te roken, niemand van ons had toen
al van 'Mien Kampf' gehoord

Karel De Pelsemaeker, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be

Op zes juli 2008 komen Staf, Sabine en Karel
gedichten voorlezen in het bedreigde Poëzie-
bos. Met een speciale Claus-hommage.

Voor de affiche zie acties & poëzie.

Voor de zesde GGF-verjaardag

komen Peter Theunynck en

Joris Denoo naar het

Lappersfortbos

gedichten lezen

op 20 april,

14u30.