

Bomen

De bomen zijn teruggekomen.
Ze kleuren hoeken mals
en groen. Waar vroeger zat
een tegel of een stuk beton,
zie ik nu twijgen, schors en blad.
We zullen het met zachtheid
en een streepje schaduw doen.

De bomen zijn teruggekomen
De straat is niet meer
wat ze gisteren nog was.
Twee merels laten ons van
déjeuner sur l'herbe dromen.
De weerschijn van een kruin
wemelt in een plas.

De bomen zijn teruggekomen.
Een hond weet weer waartegen,
een kat waaraan, waaraf.
Ik zie tafelen en stoelen
buitenstromen, een brood
een kaasplank en de landwijn
waggelend in zijn karaf.

Peter Theunynck

Meer poëzie zie www.poeziefestival.nl