

dakloos

zouden ze zijn uitverkozen
voor een Kerstman, een lieve sint:
ze slapen onder het karton van dozen
waar men de lege flessen vindt

en wie zou zich moeten schamen
om dit afval van onze steden
kent een moeder nog hun namen
worden zij als vuil vertreden

ze slapen onder het karton van dozen
en jij bent geen lieve sint
ze liggen waar de dronkaards lozen
en men de lege flessen vindt

Staf De Wilde